

Ps 104: 1-15.19.24 (Groeidienst)

'Schepping of..'

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters,
jongens en meisjes, gasten ook,

[1]Geloven? *Zin of onzin?*

Als iemand zegt dat geloven in God onzin is, zegt hij meestal ook dat Gn 1 'lariekoek' is, dat Gods Schepping van alles flauwekul is.

Christenen vinden het soms moeilijk om hun God, *Die alles uit helemaal niets gemaakt heeft*, te verdedigen.

Want *dat* betekent scheppen..

[2]In Gn 1,1 lees je niet:

'In het begin maakte God de hemel en de aarde' maar 'schiep' ze.

Het Joodse 'Bara' betekent 'iets' uit 'niets' maken.

Maar jongelui.., op biologieles kan je hiermee vaak toch niet aankomen?

Je zal het nog wel mogen geloven, maar eigenlijk zie je bijna iedereen denken: *'Ach, geloof jij maar lekker in een sprookje.'*

Maar vanmorgen zeg ik met volle overtuiging:

[3]'De evolutietheorie *is onzin. Ik geloof er niet in!*

Alleen al omdat ik de evolutietheorie-wetenschappers zo *arrogant* vind.

Ze beweren dat ze het ontstaan van alles kunnen verklaren.
Zij hebben de wijsheid in pacht, en lachen christenen vaak als 'onnozelen' uit.

[4]Maar surf eens naar "Creation Today"..
dan blijft er niets van hun bewijs over.

Echt knappe koppen, hoog aangeschreven wetenschappers maken er korte metten met de evolutietheorie..

Verbazing overvalt mij wel hoe christenen zich laten indoctrineren door atheïsten.

Het 'liedje' van de atheïsten is altijd hetzelfde:
'Je kan je "happy" voelen bij je geloof in God, maar God is schijn. God heeft nooit bestaan, en heeft zeker niet alles in zes dagen gemaakt.'

Reken erop dat onze kinderen dit op school horen.
..ze komen met deze verhalen naar huis.

Hoe reageren wij als ouders, oma's en opa's?
We trekken toch wel gelijk onze 'geloofskaarten'?
Die hebben we toch?

Ja, net als je een potje aan het kaarten bent, dat je dan je joker trekt.

Kan er van alles bedacht, beredeneerd, gereduceerd en gededuceerd, geconcludeerd worden, en dat met kilometerslang aan elkaar gekoppelde computers, door universiteiten van naam en knappe koppen waar je 'u' tegen zegt,
maar kunnen ze het opnemen tegen onze God, de almachtige Schepper van hemel en aarde?

Via de mond van de profeet Jesaja zegt de Heere: *'Met wie wil je Mij vergelijken? Aan wie of wat ben Ik gelijk te stellen?'*

Hoor je Gods antwoord zelf er al in?

'Met niemand of niets!!'

En de dichter van Psalm 104 mocht het ook doorgeven.
Als het gaat over de hemel en alles erin en eraan,
en over de aarde met alles erop en erin,
over de zee met alles erin,
over de groei van alles, de continuering van het leven,
het is:

'Loof, de Heere, mijn ziel! Heere, mijn God, U bent zeer groot.'

'Hoe groot zijn Uw werken, Heere, ik kan er met m'n eigen pet en met welke wetenschappelijke pet dan ook niet bij. U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van Uw rijkdommen.'

Staat zoiets ook op onze 'geloofskaart'?
Houden we *dat* onze kinderen voor?
Het is van onze kant toch geen 'euhhh'?

Ik zeg niet dat we de discussie gelijk met redelijke 'denk'-argumenten hebben te voeren.
Hoeft helemaal niet!
God is te groot!

Als we het over God en de grote dingen van Hem hebben,
dan moet ons verstand juist veel over laten aan ons hart.
..dan moet we van denken naar geloven,
van niveau 'hoofd' naar niveau 'hart'.

Toch kunnen we ook met ons verstand, met redeneren, reduceren en deduceren veel inbrengen tegen zo'n opmerking dat God echt niet alles in zes dagen geschapen kan hebben.

Laten we daar nu op doorgaan..

Als tegen mij gezegd wordt dat God onmogelijk alles geschapen kan hebben in zes dagen, dan zeg ik terug:

[5]'En dan moet *ik* wel aannemen dat de aarde uit één knal ontstaan is,

[6]..dat we allemaal iets van 'aap' in ons hebben.'

[7]..de bewijzen ervoor zijn er niet!
Het zijn onbewezen 'aannames'.

Ik geef toe..

De God van de Bijbel kan je ook niet bewijzen.

Christenen gaan op hartniveau van Gods bestaan uit.

Maar ook de evolutietheorie-aanhangers hebben een vooropgezette mening.

Iedereen bekijkt het met een bepaalde bril op, die iedereen zelf opgezet heeft.

Ik denk dat evolutionisten nog meer in wonderen geloven dan christenen..

Het is teveel en te moeilijk om dat allemaal precies uit te leggen.
Maar ik doe een greep..

[8]A)De evolutietheorie beweert dat het leven ontstaan is uit één 'oer cel'.

En dat de ontwikkeling en opdeling van die ene cel in al het leven, wat we kennen, een proces van miljoenen jaren geweest is.

..maar waar komt dan die ene 'oer cel' plotseling vandaan?

Dan heeft de evolutietheorie het over die ene **[9]oerknal**, the Big Bang..

..maar over de tijd vóór die ene seconde van 'de knal' blijft de theorie heel stil..

B) Grote atheïstische wetenschappers geven toe **[10]dat alle** levende 'dingen' eigenlijk te mooi zijn om door 'toeval' ontstaan te zijn.

[11]Hoe meer je ziet,
hoort van de oneindigheid van het heelal,
van de microscopische wereld,
hoe mooi en ingewikkeld alles in elkaar zit,
hoe meer je verwonderd raakt,
hoe meer dit niet alleen "proces" uit "zomaar random" kan zijn,
hoe meer je weet:
Achter al dit onbegrijpelijk mooie,
moet een niet te begrijpen "Iemand" zijn.

[12]Heb je het schilderij 'De Nachtwacht' wel eens gezien?
Het hangt op een ereplek in het Rijksmuseum in Amsterdam.

..de lichteffecten, de details..

..als iemand daarvan zou zeggen: 'Een gelukke verfexplosie, hoor!'

Nee, daar zit grootmeester Rembrandt achter. Zijn hand maakte van verfstreepje tot verfstreepje dat alles..

C)[13]God heeft in Zijn schepping heel intelligente mechanismen gelegd. Dat kan nooit zomaar toeval zijn.

Wat dacht je van

...zwaartekracht,

..dat bloed stolt als het in contact komt met zuurstof, hoe handig bij een wondje,

..dat een baby zijn moeder herkent aan haar geur..

[14]D)Darwins favoriete argument voor de evolutietheorie was dat alle embryo's van gewervelde wezens eigenlijk gelijk waren..

..maar embryo's van *mensen* en *dieren* blijken sterk van elkaar te verschillen.

Er is helemaal geen bewijs dat mens en dier gezamenlijke voorouders hebben!

[15]E)Wel eens van DNA gehoord?

Het is een razend ingewikkeld en heel groot computerprogramma.

..zou dat zichzelf geprogrammeerd hebben?

Op de vraag waar al het leven vandaan komt, heb ik één

antwoord:[16]

'God sprak en het was er..'

Voor onze God is niets onmogelijk.

En de dichter van Psalm 104 geloofde dat ook en moet het ergens in Gods prachtig natuurrijk rijk de hemel uitgeroepen hebben:

'Hoe groot zijn Uw werken, Heere, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen.'

Of God alles in zes dagen gemaakt kan hebben?

Dat is niet *mijn* vraag.

Ik stel een andere:

'Zou God het niet in een uurtje gemaakt kunnen hebben?'

Ik ben ervan overtuigd!

[17]En de grote God schiep niet alleen alles perfect, maar wil ook alles wat kapot gegaan is in Zijn Schepping, ook in Zijn Schepsels mensen weer 'heel' maken, uit onmetelijke liefde.

Hoe onmetelijk Zijn Schepping is,
zo onmetelijk is Zijn liefde en genade voor ons.

En wat hebben we dat nodig!

Houden wij Gods Schepping in stand zoals het was?

Nee!

Hoe jij gemaakt en bedoeld bent door de Schepper,
voldoe je er aan?

[18]Maar God gaf Zijn Zoon Jezus,
ook God,
met *almacht* bekleed.

Jezus,
die de orkaan op het meer stil kreeg met drie woorden *'Zwijg, wees stil'*,
dat Zijn discipelen in het bootje vol verwondering tegen elkaar zeiden:

'Wie is toch deze, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzamen?'

Jezus heeft alle macht over jouw zonden,
al die dingetjes in jou, die je minder scheppingsmooi maken,

die je maken zoals je niet bedoeld bent, waarmee je uiteindelijk niet eeuwig kunt leven..

Jezus' kruiswerk heeft net als al Gods Scheppingswerk 100% te maken met Gods onvergelykbare almacht.

Had jij gedacht dat er aan jouw egoïsme, jouw ziekelijke jaloersheid, jouw pornoverslaving, jouw manon-verslaving, jouw alcoholgebruik niets te doen valt?

**Kijk naar de hemel!
God heeft die hele mega hemel uitgespannen als een tentdoekje.
Kijk naar Jezus' graf!
Waar is de steen?
Waar is de dode Jezus!
Jouw Heiland is opgestaan en al die demonische machten te kijk gezet als oud vuil!**

**We hebben een groot God,
Die Zijn Zoon alle macht en oplossing gegeven heeft over je zondelast,
en ook al onze gebrokenheid in Zijn vaste hand vasthoudt.
Je valt er niet uit! Ziekte en dood zijn verslagen!**

Ja, ja, we hebben het over God-de Vader, God-de Zoon, en God-de Heilige Geest, de Drie-enige God, die de bergen deed rijzen en de dalen deed neerdalen.

Niets is onmogelijk voor Hem, op Zijn tijd en naar Zijn wijze. Hij schiep, schiept nog steeds, bevrijdt van zonde en herschept tot nieuwe schepsels nog elke dag!

**Ja, het vraagt geloof!
Ja, we kunnen ons geloof in die Schepper, Bevrijder, en Herschepper ook met denken verdedigen.
Neem zo'n site als 'Creation Today'!**

Luister naar talloze christen-wetenschappers, nee, niet via het NOS-journaal, eerder via het RD of ND!

..maar uiteindelijk moet je denken overlopen in geloven, moeten we allemaal zakken van 'denkniveau' naar 'hartniveau'..:

'Met wie of wat wil je Mij vergelijken?', hoor ik van Boven klinken. U ook?

We hebben te maken met een almachtig groot God. U en jij ook?

Terug naar de evolutieleer..

[19]Weet je hoe het met de aanhangers van deze leer op dit moment eigenlijk, eerlijk gezegd, zit?

Dat het eigenlijk voor ze, zelfs voor de knapste koppen onder hen, te riskant is om hun niet kloppende theorie de rug toe te keren.

Want dan moeten ze erkennen dat er een *Ontwerper* is. Dan komen ze bij God, bij Jezus uit..

'Een God erkennen? Dan raak ik mijn eigen macht kwijt. Wat mag ik dan allemaal niet meer?'

Wat mag ik dan niet meer?

Wat een dwaalgedachte!

Want als je mag weten dat die Schepper de Vader van de Heere Jezus is en ook jouw Vader wil zijn..?

[20]In Gods Schepping zie je veel van Zijn wonderen, in Gods Boek nog veel meer van Zijn liefdeswonderen!

Je mag Zijn kind zijn. En Hij is zo zuinig op je en wil je herscheppen, mooi maken zoals je bedoeld was!

**[21]Geloven in de Schepping is gelukkig totaal geen onzin.
Amen!**

Laten we kijken en luisteren naar een opname tijdens Kerst 1968 vanuit de Amerikaanse Apollo 8 met astronauten aan boord die Gods Schepping zo aan de lijve ervaren..