

Opwekking 689 - Spreek, o Heer -

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd
wordt.

Zaai uw woord, plant het diep in ons,
en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons,
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en
gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu,
in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit,
en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken
nieuw, laat de diepten zien van uw
plan met ons.

Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk,
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek)

'k Geloof in God de Vader, die
almachtig hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God
geboren, die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de heilige Geest
ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.
Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,

zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal
komen als rechter van 't heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.
De heilige Geest, Hij wordt door mij
beleden.
'k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.
'k Geloof dat God mijn zonden wil
vergeven, mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal
leven in alle eeuwigheid.

**Nieuw liedboek 416: Ga met God en
Hij zal met u zijn.**

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn