

Lichtdragers van God



Lichtdragers van God

Lichtdragers van God

Lichtdragers van God

Johannes, een levend teken

23 december: Lucas 1: 57-80





Johannes

JOUW LICHT SCHIJNT ALS VOORLOPER

Lichtdragers van God



ZACHARIAS wordt stil gemaakt

ELISABET deelt in geloof

Maria draagt in vertrouwen

Johannes JOUW LICHT SCHIJNT ALS VOORLOPER

Je zult Johannes maar zijn... je wordt geboren met een grote taak, je bent voorloper van de Verlosser. Je bent een levend teken van Gods plan dat zichtbaar wordt. Als jij geboren bent, zegt je moeder Elisabet dat jouw naam Johannes is. De engel heeft dat gezegd. De mensen geloven het niet, die naam komt helemaal niet voor in jouw familie. Ze vragen het je vader! Maar ja, die kan niet praten! Hij kan het alleen opschrijven. En weet je wat hij opschrijft?



Vertel
Het Maar!

Johannes! Daar staat zijn naam, door God gegeven. Johannes betekent: God is genadig. Die naam laat Gods belofte zien. Zacharias gelooft Gods belofte. Hij kan meteen weer praten als hij Johannes opschrijft en hij looft God. Alle mensen die het horen zijn diep onder de indruk en praten hier over. Hoe zal het verder met gaan met dit kind? Stel je voor dat je er bij geweest was. Dan zou je vast ook onder de indruk zijn van wat er gebeurt. Zacharias' licht dat in stilte scheen, schijnt helderder dan ooit tevoren! De Heilige Geest vervult hem.



Vertel
Het Maar!

Zacharias spreekt een profetie uit, een vooruitblik op Gods reddende kracht. Johannes zal de weg klaarmaken voor de Heer, hij is een lichtdrager van God. Johannes groeit op, de Heilige Geest werkt in hem; hij krijgt Gods kracht. Hij is een levend teken van Gods licht. Hij gaat uit voor het stralende licht. Dat licht zal komen uit de hemel en schijnen over de mensen die leven in het donker.



**Vertel
Het Maar!**

OM TE ONTHOUDEN:
God laat ons lichtdragers
van Hem zijn om te schijnen
op de weg van vrede.



**Vertel
Het Maar!**

Dragers van Gods licht te zijn,
wat was dat bijzonder,
zij getuigden, groot en klein,
van een lichtend wonder.
Kindje, dat **Johannes** heet
en van Gods genade weet,
levend teken van
't grootste reddingsplan.
Hij getuigt, roept het uit:
straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.