

 **Liturgie morgendienst** 7 juli 2019

Lied 797	Breng ons samen	Opw
Psalm 25	vers 1 en 2	LvdK
Lied 233	God heeft een plan met je leven	OvK
Lied 213	Ik neem even de tijd	OvK
<i>Schriftlezing</i>	<i>1 Samuël 3</i>	HSV
Psalm 86	vers 3 en 6	OB
Lied	Samuël Samuël	E&R
<i>Verkondiging</i>		
Lied	U bent de God die roept	Sela
Gezang 474	vers 1, 2 en 3	LvdK

Opwekking 797 - Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar
Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt
Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed
Als deel van uw kerk wereldwijd
Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd
Wij breken het brood en verstaan het geheim
Om samen uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in uw naam
Ieder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één

OvK 233 – God heeft een plan met je leven

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.

Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.
Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

OvK 213 – Ik neem even de tijd

Ik neem even de tijd
om met U te praten
even met U alleen
ik neem even de tijd
om bij U te zijn, Heer
niemand om me heen

Ik neem even de tijd
om naar U te luist'ren
en stil te zijn voor U
ik neem even de tijd
om Uw stem te horen Heer, ik luister nu
Spreek Heer, ik luister
uw dienstknecht hoort
spreek Heer, ik luister
ik luister naar Uw Woord

Ik neem even de tijd
ik wil U aanbidden
God van liefde en trouw
ik neem even de tijd
omdat ik wil zeggen
dat ik van U hou
Ik neem even de tijd
om Uw Woord te lezen
dat U gegeven heeft

Ik neem even de tijd
zodat U kunt spreken
door Uw Woord dat leven geeft
Spreek Heer, ik luister ...
U neemt altijd de tijd
om naar mij te luist'ren,
er gaat nooit een moment voorbij
dat U even geen tijd heeft
want op elk moment, Heer
staat U klaar voor mij
Spreek Heer, ik luister ...

Elly & Rikkert – Samuël Samuël

Hanna had geen zoon
Maar ze bad tot God
Die heeft haar beloond
Want hij zag haar lot
Ze bracht hem naar de tempel
En zei daar tegen hem:

Eli wordt je baas (meester)
Luister naar zijn stem

Samuël, Samuël
Je wordt zijn knecht
Doe wat Hij zegt
Samuël

Midden in de nacht
Toen Samuël sliep
Hoorde hij heel zacht
Een stem die hem riep
Hij ging gauw naar Eli
Maar die vertelde hem:
Doe wat hij je vraagt
Want het is Gods stem

Samuël, Samuël
God roept je echt
Doe wat hij zegt
Samuël

Samuël werd groot
En hij werd profeet
God zei: Ga naar Saul
En dat is wat hij deed
Hij kroonde hem tot koning
De mensen eerden hem
En daarna koos hij David
Want dat zei Gods stem

Samuël, Samuël

God roept hem echt Tot koning
knecht Samuël

Sela – U bent de God die roept

U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.

Als aan U toegewijd,
mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.

Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk
en maak in zwakheid sterk.

Als U mijn wegen leidt,
in moeite en in strijd,

houd ik gelovig stand;
Heer, neem me bij de hand.

Blijf in mijn liefde, alle dagen;
in liefde voor elkaar.
Wat je de Vader ook wilt vragen,
vraag het in mijn Naam.

Heer, wij zeggen ja en amen,
brengen U daarvoor de eer.
Wij belijden allen samen;
Jezus onze Heer.
Belijden onze Heer,
Jezus onze Heer, Jezus, amen.

 **Liturgie middagdienst** 7 juli 2019

Psalm 138	vers 1 en 3	LvdK
Psalm 78	vers 1 en 2	LvdK
Lied 773	Enige die redt	Opw
Gezang 335	vers 1, 2, 5 en 9	LvdK
Lied 770	Ik zal er zijn	Sela
Psalm 105	vers 5 en 1	OB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Mattheüs 19 vers 13 t/m 15</i>	<i>HSV</i>
	<i>Psalm 78 vers 1 t/m 8</i>	<i>HSV</i>
Lied 4	God heeft jou gemaakt	
<i>Verkondiging</i>	<i>Leef voor en geef door!</i>	
Psalm 118	vers 1	OB
Gezang 460	vers 1 en 3	LvdK

Opwekking 773 – Enige die redt

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon,
die zijn leven gaf voor de wereld.
Hij droeg de last, onze schuld en straf.
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht!

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Refrein :

Want Hij baande een weg
waardoor wij zijn gered.
Hij's de enige die redt.
Daarom juichen wij luid
en wij zingen het uit:
Prijs de Heer! Prijs de Heer!
Jezus, die de wereld redt.

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug
om de heerschappij op te eisen.

O gemeente zing, want je redder is
nu gekroond met eer en met majesteit.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein)

Jezus won! Hij versloeg het duister.
Nu Hij leeft, is de dood verslagen.

Hij is Heer, heerser van de hemel!
En zijn naam is Jezus, de Messias.

(Refrein 2x)

Opwekking 770 – Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn
naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Kinderopwekking 4 – God heeft jou gemaakt

God heeft mij gemaakt van top tot teen
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een
want ik ben uniek, heel speciaal en bijzonder
ik ben nog zoveel mooier dan een wereldwonder

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik
en na negen maanden kwam ik eruit
met alles er op en alles er aan
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een
want je bent uniek, heel speciaal en bijzonder
je bent nog zoveel mooier dan een
wereldwonder

Hij heeft je gevormd in je moeders buik
en na negen maanden kwam jij er uit
met alles er op en alles er aan
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft dat gedaan

God heeft jou gemaakt van top tot teen!