

Liederenblad zondagmorgen

23 september 2018

OvK 233 – God heeft een plan

God heeft een plan met je leven,
je bent hier met een doel.
Geloof het diep van binnen,
't is meer dan een gevoel.

Hij doet meer dan je kan bidden,
Hij is groter dan je denkt.
Ik weet dat Hij je helpt,
ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot,
durf op water te lopen.
Vraag God om hulp
en de hemel gaat open.

Wees maar niet bang,
Hij is altijd bij jou.
In de storm, in de strijd,
in een moeilijke tijd:
God is trouw.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
(2x)

Opw 249 – Heer wat een voorrecht

Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.

Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn

Opw 248 – God is getrouw

God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert!
Zijn koninkrijk staat vast.
Zijn heerschappij omvat de loop der tijden.
Een sterke hand, die nooit heeft misgetast.
blijft met het heilig zwaard
des Geestes strijden.
En d'adem zijner lippen
overmant de tegenstand.

De heil'ge Geest,
die haar de toekomst spelt.
doet aan Gods kerk
zijn heilsgeheimen weten.
Hij, die haar leidt
en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten!
Hij trekt met heel zijn kerk
van land tot land,
als Gods gezant.

Liederenblad zondagmiddag

23 september 2018

Opw 70 - Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

Heer, onze God, die aard' en hemel schiep,
zeeën en land met macht te voorschijn riep.
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt
en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet.
U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.
U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:
leven om Jezus' wil in eeuwigheid!

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!