

De Heere die Levend maakt...

Zondag 22



Vraag 57: Welke troost biedt u de opstanding van het vlees?

Antwoord:

Dat **niet alleen mijn ziel** na dit leven **terstond tot Christus,**
haar Hoofd, opgenomen zal worden,

maar dat **ook mijn lichaam** door de kracht van Christus
opgewekt,

weer met mijn ziel verenigd en **aan het verheerlijkte lichaam**
van Christus gelijkvormig zal worden.

De Heere die Levend maakt...

Zondag 22



Vraag 58: Welke troost put u uit het artikel over het eeuwige leven?

Antwoord: Dat ik, aangezien ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde gevoel,

na dit leven de volkomen zaligheid zal bezitten,

die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen,

om God daarin eeuwig te prijzen.