

‘De huid van Mozes’ gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Maar Mozes wist het zelf niet.’



Een preekaflevering eerder..



Hoe was het verder gegaan?





Is God niet (te) wreed?

***En de Heere was het volk Israëel
weer genadig...***



***‘de huid van Mozes gezicht
glansde, omdat de Heere met hem
gesproken had. Maar Mozes wist
het zelf niet.’***





**Mogen wij ook van Mozes'
glans hebben?**

Paulus..

**Wij mogen nog veel meer glanzen
van Gods heiligheid dan Mozes**



Waarom..?

Hoe...?

Luister verder..

***Glans jij?
Glanst u?***

