

## Liturgie ochtenddienst:

|               |                         |      |
|---------------|-------------------------|------|
| Psalm 121     | vers 1 en 4             | OB   |
| Psalm 89      | vers 1, 7 en 8          | OB   |
| Psalm 19      | vers 3                  | LvdK |
| Schriftlezing | Hebreeën 1 vers 1 t/m 4 | HSV  |
| Psalm 98      | vers 4                  | LvdK |
| Verkondiging  | God heeft gesproken     |      |
| Gezang 409    | vers 1 en 4             | LvdK |
| Gezang 429    | vers 2 en 3             | LvdK |

## Liturgie middagdienst:

|               |                                     |      |
|---------------|-------------------------------------|------|
| Lied 429      | God wijst mij een weg               | Opw  |
| Psalm 95      | vers 1, 2 en 3                      | LvdK |
| Schriftlezing | Psalm 25                            | HSV  |
| Psalm 25      | vers 2, 4 en 6                      | OB   |
| Verkondiging  | Welke rol speelt God in jouw leven? |      |
| Lied 330      | Leer mij uw weg, o Heer             | JDH  |

Geloofsbelijdenis

## OPWEKKING 429 GOD WIJST MIJ EEN WEG

Refrein:

God wijst mij een weg

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,

maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg,

wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis -  
Hij leidt mij.  
Hij toont mij een rivier in de woestijn.  
Alles zal ooit vergaan  
maar zijn liefde blijft bestaan  
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

(refrein)

God wijst mij een weg  
als ik zelf geen uitkomst zie.  
Langs wegen die geen mens bedenkt,  
maakt Hij mij zijn wil bekend.  
Hij geeft elke dag  
nieuwe liefde, nieuwe kracht.  
Als ik mijn hand in zijn hand leg,  
wijst Hij mij de weg,  
wijst Hij mij de weg.

LIED 330: 1-4

Lied 330 JDH

1

Leer mij Uw weg, o Heer,  
leer mij Uw weg.  
Schenk van Uw kracht mij meer,  
leer mij Uw weg.  
Houd mij in evenwicht,  
dat 'k voor Uw aangezicht,  
wandel in 't volle licht,  
leer mij Uw weg.

2

Als vrees soms 't hart benauwt,  
leer mij Uw weg.  
Als zorg mijn dank verflauwt,  
leer mij Uw weg.

Help mij in vreugd en pijn,  
noodweer of zonneshijn  
steeds blij in U te zijn,  
leer mij Uw weg.

3

Hoe ook mijn toestand wordt,  
leer mij Uw weg.

't Leven zij lang of kort,  
leer mij Uw weg.

Is dan mijn loop volbracht,  
vrees ik geen dood of macht,  
daar mijn ziel U verwacht,  
leer mij Uw weg.

4

Wat ook dit leven brengt,  
Hij is nabij.

't Zij 't vreugd of droefheid schenkt,  
Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht,  
Jezus geeft licht en kracht  
ieder, die Hem verwacht;  
Hij is nabij.