

- **Liturgie morgendienst**
Zondag 2 maart

Psalm 136	vers 5, 8 en 26	OB
Psalm 19	vers 4	NB
Psalm 19	vers 5	NB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Prediker 1, vers 1 t/m 11</i>	<i>HSV</i>
	<i>Mattheüs 6, vers 19 t/m 21</i>	<i>HSV</i>
Psalm 39	vers 3, 4 en 5	OB
<i>Verkondiging: "wat blijft er over van uw gezwoeg?"</i>		
Gezang 14	vers 1, 2 en 4	NB
Psalm 90	vers 1 en 8	NB

- **Schriftlezing: Prediker 1, vers 1 t/m 11**
Herziene Statenvertaling

Vluchtigheid van alle aardse dingen

1 De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem.

2 Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig.

3 Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon?

4 De ene generatie gaat en de andere generatie komt, maar de aarde blijft voor eeuwig staan.

5 De zon gaat op, de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij opging.

6 De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind, en al draaiend keert de wind weer terug.

7 Alle rivieren gaan naar de zee, toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats vanwaar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen.

8 Alle dingen zijn zo vermoeiend, dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen.

9 Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon.

10 Is er iets waarvan men kan zeggen: Kijk eens, dat is nieuw? In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest.

11 Er is geen herinnering aan de vroegere dingen. Ook aan latere dingen, die nog komen, zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen.

Bezorgdheid

19 Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;

20 maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;

21 want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Paasproject

Inleiding paasproject “Delen in Gods liefde”

Deze week beginnen we met de kindernevendienst en zondagsschool met het paasproject.

Het thema van dit jaar is “Delen in Gods liefde”. De bijbelverhalen die tijdens dit project verteld worden, komen uit Matteüs 21 t/m 28.

In deze verhalen wordt duidelijk dat Jezus daar een bijzonder moeilijke weg gaat.

Jezus lijkt geweldig populair en wordt juichend in Jeruzalem binnengehaald. Vele Israëlieten vinden dat Jezus hun koning moet zijn. Maar dan komt er verzet en kan het volgen van Jezus gevaarlijk worden.

Judas is in Jezus teleurgesteld en laat Hem vallen. Hij loopt over naar de vijand. En ook Petrus vlucht, net als de andere leerlingen en in de nacht ontkent hij zijn band met Jezus. De leden van het Sanhedrin zijn ongelovig. Met de Schriften in hun hand die de komst van de Messias aankondigen, veroordelen ze Jezus ter dood.

Ook Pilatus spreekt geen recht en dan is de dood voor Jezus onvermijdelijk.

Maar dan wordt het gelukkig Pasen en wekt God zijn Zoon op uit de dood.

Jezus leeft en zoekt ons op!

Tijdens dit paasproject zal er ook weer een projectverbeelding in de kerk staan. Deze verbeelding bestaat uit een Grieks kruis. Het open midden van het kruis laat de herstelde open verbinding tussen hemel en aarde zien. Iedere zondag komt er een afbeelding om het kruis bij. Een afbeelding die past bij het verhaal dat de kinderen tijdens de kindernevendienst en/of zondagsschool te horen krijgen.

Fan van Jezus (Mattheüs 21:1-9)

Het volk Israël heeft veel van Jezus gehoord, over wie Hij is en over de grote wonderen die Hij heeft gedaan. Als ze horen dat Jezus (rijdend op een ezel) naar Jeruzalem komt, willen ze daar allemaal bij zijn. Ze doen allemaal hun mantel uit en leggen deze op de grond. Hierover kan de ezel waar Jezus op zit Jeruzalem binnen rijden.

Ook zwaaien ze met takken en zingen een lied wanneer Jezus voorbij rijdt. Ze zijn blij om Jezus te zien en verwelkomen hem.

De mensen leggen met hun mantels een soort rode loper voor Jezus neer. Een rode loper wordt neergelegd als er een belangrijk en beroemd persoon aankomt. We zullen nu ook een rode loper rondom het kruis plakken, zouden wij nu ook de rode loper uitrollen voor Jezus...?



**Liturgie middagdienst
Zondag 2 maart**

Psalm 122	vers 1 en 2	NB
Psalm 23	vers 1 en 2 (GR)	scherm
Schriftlezing:	Psalmen 42	HSV
Psalm 63	vers 1 en 2	NB
Verkondiging	“Verlangen naar God”	
Psalm 42	vers 1, 3 en 5	OB
Psalm 43	vers 3 en 5	OB
Gezang 390	vers 1 en 3	LvdK

**Psalm 23, vers 1 en 2
naar Groningse bewerking**

- 1 De Heer is mien Herder!
k Heb aal wat ik wil.
Hai gefte mie gelaaide
en zörgt veur mien waaide.
Hai brengt mie bie wotter
dat kaalm is en stil.
- 2 De Heer is mien Herder!
Van Hom wacht ik t aal.
Hai brengt mie op wegen
van bliedschop en zegen.
Hai steunt mie as k oetglie,
Hai dragt mie as k vaal.

**Schriftlezing: Psalmen 42
Herziene Statenvertaling**

Verlangen naar God

1 Voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach.

2 Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!

3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?

4 Mijn tranen zijn mij tot voedsel, dag en nacht, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?

5 Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit: hoe ik meeding in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen: een feestvierende menigte.

6 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht.

7 Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij, daarom denk ik aan U vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebirge, vanuit het laaggebirge.

8 Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.

9 Maar de HEERE zal overdag Zijn goedertierenheid gebieden; 's nachts zal Zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven.

10 Ik zeg tegen God: Mijn rots, waarom vergeet U mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand?

11 Met een doodsteek in mijn beenderen

honen mijn tegenstanders mij, omdat zij de hele dag tegen mij zeggen: Waar is uw God?

12 Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Verlangen naar God..

komt van weten wie God is.

BB daarom!

En deel je geloof in de kerk!

Verlangen naar God..

is nodig om Zijn genade te ontvangen, en steeds meer veranderd te worden naar zoals je bedoeld bent, naar Zijn beeld.

Verlangen naar God..

is je twijfel, je eindeloze geroer in jezelf ook aanpakken, en je hoop buiten jezelf, in Hem zoeken.

Verlangen naar God..

missen we van nature na de zondeval.

Verlangen naar God..

is in Jezus Christus geen ijdele maar zekere hoop.

Verlangen naar God..

geeft uitkomst!

Verlangen naar God..

komt van God, hoort bij Zijn genade!