

Datum: 170618 – morgen 9.30 uur

Plaats: Onstwedde

Plaats: Onstwedde

Liturgie:

welkom & mededelingen: kerkenraad -

zingen 1: **Ps.75: 1** (LvdK¹⁹⁷³)

U alleen, U loven wij

stil gebed

votum *Onze hulp en onze enige verwachting is in de Naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft. Die eeuwig leeft. En Die nooit loslaat, het werk dat zijn hand begon te doen. Amen.*

groet **Genade zij u en vrede, van Hem Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die is de getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste over de koningen der aarde. Amen. (= Ope.1: 4-6)**

zingen 2 **Ps. 71: 1, 8** (LvdK¹⁹⁷³)

Heer laat mij schuilen

Lezing van de Tien Woorden

zingen 3 **Ps. 65: 2** (OB¹⁷⁷³)

Een stroom van ongerechtigheden

gebed om de hulp van de Heilige Geest (& voorbeden)

& voorbede voor de kindernevendienst

1^e Schriftlezing **Ex.37: 1 - 9** (HSV)

2^e Schriftlezing **Hebr.9: 6-14** (HSV)

Kindermoment

Zingen 4: **Gz.340b** (LvdK²⁰¹³)

Apostolische Geloofsbelijdenis

verkondiging **Ex.36: 35**

Thema: **In Gods comfortzone binnengaan (3)**
het Heilige der Heiligen: de ark van het verbond

Zingen 5: **Gz.50: 3, 4** (HG)

Jezus Uw verzoenend sterven

HA Formulier + Gebed

Zingen 6a: **Gz.358: 1, 2** (LvdK¹⁹⁷³)

Genadig Heer die al mijn zwakheid weet

HA Formulier: Instelling & Viering

Rondgang brood

Zingen 6b: **Gz.358: 3, 4** (LvdK¹⁹⁷³)

Gij die voor armen rijkdom hebt bereid

Rondgang wijn

Zingen 6c: **Gz.358: 5, 6** (LvdK¹⁹⁷³)

Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood

Dankgebed HA-formulier

Collecte **Opw.192: Ik kom in Uw heiligdom binnen**

slotlied 8 **Ps.118: 14** (OB¹⁷⁷³)

Gij zijt mijn God, U zal ik loven

zegen(bede)

*De genade van de Here Jezus Christus
en de liefde van God de Vader
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u en jullie allemaal. Amen!*

Ex.36: 35 & Hebr.9: 12

In Gods comfortzone
binnengaan... (3)

JP Rozema

Voorbede –/ dankzegging
voor de zieken (en mantelzorgers:)

Br. &/ Zr.

Br. &/ Zr

Br. &/ Zr

Br. &/ Zr

voor de ouderen die niet meer naar de kerk
kunnen ...

Overige (jubilarissen, etc):

Br. &/ Zr.

Br. &/ Zr

Activiteiten vd gemeente in de komende wk:

--

....

Kerkelijk:

--

...

Binnenland:

...

Buitenland:

--

Geliefden van onze Here Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis,

5

Inleiding

Vanmorgen grijpen we terug op het thema : **In Gods comfortzone binnengaan.**

We zijn bij dat derde onderdeel gekomen. **Binnengaan in het Heilige der**

Heiligen. Het Allerheiligste. Dan gaat het over je persoonlijk geloof. Over het
10 geheim van ons leven met de HEERE.

Toen we tot geloof in de Here Jezus kwamen, zijn we door het eerste gordijn
gegaan. De poort van de Voorhof. Daar bij het altaar, hebben we gezien hoe de
Heere Jezus het offer bracht van Zijn leven. Hij stierf in onze plaats. Om de straf
15 te dragen die wij hadden verdiend. Meer nog – de HEERE God kijkt naar ons als
zijn wij met Jezus Christus gestorven. Zoals de apostel Paulus het zegt: *'We zijn
met Hem gekruisigd om ook met Hem te leven.'*

Maar, terwijl je groeit in je geloof, ga je zien – bij anderen – en ontdekken bij
20 jezelf – dat er *meer* in ons toegangsbewijs zit.

We kregen een *"all inclusive"* ticket. (*denk aan het vb. van het Cruiseschip*)

Christus stierf niet alleen vóór ons. Maar Hij wilde door Zijn Geest ook ín ons
wonen. **Daarmee opent Hij Zijn wereld voor ons.** Hij brengt ons bij het wasvat
– om ons te reinigen. Dan gaan we begrijpen hoe we door dat tweede gordijn
25 naar binnen mogen gaan. Hij helpt ons om geestelijk volwassen te worden.

Terwijl Hij Zijn wereld open doet.

Hij Zelf helpt ons – dóór de Heilige Geest – om de HEERE te aanbidden. Om ons
leven als een offer aan de HEERE te schenken. Om te leren Licht voor de wereld
30 te zijn. Om die geur van Christus en van het christelijk leven mee naar buiten te
dragen. De wereld in. Om ook anderen te overtuigen van de liefde van God die
is in Christus Jezus.

De Deur

35 Eenmaal binnen in het Heilige staan we opnieuw voor een gordijndeur: het
Voorhangsel. En weer vallen die bijzondere kleuren op: blauwpurper (dat is
hemel blauw – de woonplaats van God); Roodpurper (de kleur van de Koning);
Scharlaken rood (dat is de kleur van het bloed van de mens); En wit (de kleur

40 van de heiligheid, de reinheid, en de zuiverheid. De kleur van de ontmoeting met God).

Het zijn dezelfde kleuren als die van de gordijndeur van de Voorhof en Het Heilige. Het zijn dezelfde kleuren als van de binnenkant van de tabernakel. Overal weer zijn het diezelfde kleuren.

45 **Die kleuren vertellen: Je komt alleen tot God door te geloven in de Heere Jezus Christus. Door je hart aan Hem te geven. Zijn Naam te belijden als jouw Redder en Heiland.** Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de toegang tot de Vader. En alleen door het geloof in Hem, kunnen wij God onze Vader noemen. God geeft aan: er is geen Ander door wie je behouden moet
50 worden.

Maar nu is er iets heel opvallends... Want deze laatste gordijndeur is versierd. Met cherubs / engelenfiguren van gouddraad er op geweven. Werk van een kunstenaar... En achter dat Voorhangsel, daar is een donkere ruimte. Daar
55 brandt geen lamp. Daar staat enkel de Ark.

En die engelenfiguren roepen ons toe: pas op! De HEERE is Heilig. Blijf buiten. **Eigenlijk vormen die engelen een herinnering aan wat er gebeurde in het Paradijs – Gen.3:24** waar de HEERE cherubs met een flikkerend zwaard in hun
60 hand gebod om de weg tot de Boom des Levens te bewaken. Die Cherubs, daar mag je niet aan voorbij.

Maar **die Cherubs vertellen ons ook, dat daar achter dat Voorhangsel de Boom van het Leven is. Daar is de Bron van het Leven.** Want daar is God de
65 HEERE. Daar, tussen de Cherubs – op het verzoendeksel van die houten kist: de Ark van het Verbond...

Dat is iets om wat beter naar te kijken. Die Ark – dat is niet de ark van Noach. (U kent de geschiedenis van de Zondvloed en de grote boot. Die boot heet in
70 onze taal ook een Ark. Maar in de taal van de Bijbel is de Ark van Noach een *Tebah*, en de Ark van het Verbond een *Aroon berit Adonai*. Dan is dat verschil heel duidelijk. Daarom met meer woorden: de Ark van het Verbond, dat is de gouden kist in het Allerheiligste. Symbool van de troon van God.)

75 De Ark van het verbond is het belangrijkste voorwerp van de Tabernakel. Als de HEERE gezegd heeft: *“Zij zullen voor Mij een heiligdom maken en Ik zal in hun midden wonen”*, volgt direkt een beschrijving van hoe ze de Ark moeten maken. **Het is de Ark met inhoud – die aan de Tabernakel haar betekenis geeft voor het volk.**

80

De Ark van het Verbond

éénmaal per jaar mocht de Hogepriester in het Allerheiligste naar binnen om verzoening te doen voor zijn eigen zonden en voor de zonden van het volk. Het doel was om duidelijk te maken: onze zonde tegenover God en tegenover onze
85 naaste – dat kost ons het leven. Wanneer we ons niet bekeren tot de Heere Jezus – dan moeten we zelf de straf dragen. Een eeuwige straf. Maar God biedt ons Zijn Zoon Jezus Christus aan. Om in onze plaats de straf te dragen. Dat is het geheim van Gods liefde voor deze wereld. Voor u, jou en mij.

90 Dat geheim van Gods liefde wordt hier in het Oude Testament al zichtbaar op die allerheiligste plaats. In het Heilige der Heiligen. En slechts éénmaal per jaar – want zó wordt het bijzondere van Gods genade des te sterker onder onze aandacht gebracht.

Die Ark, dat is de Genade-Troon van God. Daar wil Hij ons ontmoeten.

95

En dat zie je ook aan de Ark van het Verbond zelf. Die Ark was een houten kist van ongeveer 1,25m x 75cm x 75 cm. Gemaakt van Acaciahout. Acacia's groeien op bepaalde plekken in de woestijn. Dat heb je dus voor handen. Het is duurzaam hardhout. Fijn generfd. Niet echt buigzaam. Moeilijk te bewerken.

100

De Ark werd **van binnen en van buiten overtrokken met zuiver goud**. En een gouden rand er omheen, met gouden ringen daaraan om de draagstokken door te doen. Alles van goud en overtrokken met goud.

105 Die Ark krijgt een deksel – het Verzoendeksel – van zuiver goud. De cherubs – de engelenbeelden – vormden één geheel met dit deksel. Ze zijn uit één stuk gesmeed. Dus eerst een heel grote gouden plaat – en dan maakten ze met hun gereedschappen, van de uiteinden cherubs. Die zaagden ze niet los. Die bleven

er aan vast zitten, zodat ze één geheel zijn met het deksel. **Die cherubs** stonden
110 rechtop. Spreidden hun vleugels naar elkaar toe. En keken met hun gezicht
naar het deksel. Ze **bewaakten de Ark. En ze bewaakten de inhoud** van de Ark.

Want wat zat er in die Ark? **De twee stenen platen, met daarop de tien
geboden. De tien Woorden van het Verbond.** In steen gebeiteld. Eeuwige
115 woorden. Onuitwisbare woorden. Woorden die zeggen: doe dit en u zult Leven.
Die worden bewaard in Gods troon.

En dat gemeente, jongens en meisjes – is geweldig groots. Die woorden van
leven – die bewaart God in Zijn troon. Daar kan niemand ze roven. God
bewaakt ze Zelf. Met Zijn eigen Leven. Hij staat er Zelf voor in. Dit zijn de
120 woorden ten Leven. En die worden bewaakt – zoals eens de Boom des Levens
in het Paradijs.

Maar het zijn ook de woorden die ons laten zien dat we zondige mensen zijn.
Wij schieten steeds tekort ten opzichte van God, ten opzichte van elkaar.
125 Wij kunnen van onszelf dat verbond niet houden. Maar de blijde boodschap
van de Tabernakel is: Gods Verbond is onder het verzoendeksel. Wat wil God
daar mee zeggen?

Dat wordt duidelijk als je luistert naar Gods Naam. Als Mozes de HEERE naar
130 Zijn Naam vraagt, zegt de HEERE: **“Ik ben die Ik ben”** Dat betekent: Ik ben er bij
– om handelend op te treden. Ik zal handelend aanwezig zijn – op Mijn manier.
Heilig. Souverein, dat is: Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen.
Almachtig. Alomtegenwoordig. God Schepper van hemel en aarde, Die niet
loslaat het werk dat Zijn hand eens begon te doen.

135 **“Ik ben die Ik ben.”** En tegelijk: **“IK zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn,
en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal”.**

Want als Hij zegt: **“Ik wil in uw midden wonen”**... dan is het eerste wat gemaakt
moet worden: de Ark van het Verbond. Met het verzoendeksel. **“Ik zal Mij
140 ontfermen...”**

Wat een geweldige troost ligt er in die woorden. God Die Zich ontfermt – heeft
het Verzoendeksel uitgekozen als Zijn troon. En dat werd zichtbaar in de
wolkkolom.

Christus ons verzoendeksel.

145 De wolkkolom van God rust tussen de Cherubs op het verzoendeksel. En daaronder is de wet. **Genade en recht zijn voor Gods aangezicht.** En het eerste wat Hij ziet is Zijn genade. Het eerste wat Hij ziet is de verzoening door het bloed van Jezus Christus!

150 Want zegt Paulus: **“Hem heeft God aan ons voorgesteld als “zoenmiddel”** - dat is *hilastèrion* in Rom.3: 25.

En dan het geheim: in Hebr.9: 5 vertalen we datzelfde woord *hilastèrion* als **“verzoendeksel”**, wat door de cherubs wordt bewaakt. **Dus: Jezus Christus is ons verzoendeksel.**

155

God heeft Jezus aan ons voorgesteld als verzoendeksel. Hij kwam naar deze aarde om de wet van God te vervullen. Hij was 100% gehoorzaam aan de wil van de Vader. En daarom is Hij als verzoening boven over de wet. **God kijkt dóór Christus naar Zijn wet.** EN Hij kijkt dóór Christus heen naar ieder die gelooft in Jezus. Want ín Hem zijn wij voor de zonde gestorven en leven wij voor Hem.

160

Omdat God het wil zijn wij eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van de Heere Jezus Christus. Psalm 132:8 noemt **het Heilige der Heilige: de plaats van Gods rust.** Want, dat verzoendeksel – dat is de plaats waar de wolkkolom rust.

165

Is dat niet heerlijk? Dat verzoendeksel – is de plaats waar God tot rust komt – waar Hij arme zondaren als ons, genade aanbiedt. Maar... als de Bijbel de Heere Jezus zo één op één gelijk stelt aan dat verzoendeksel... **Dan betekent dat ten diepste, dat de HEERE God rust vindt in Zijn Zoon. In Jezus Christus. Gods toorn over onze zonde – dat wij Zijn verbond hebben overtreden en Zijn liefde hebben gekrenkt – komt tot rust, in het volbrachte werk van Jezus Christus.**

170

Als God zegt: Ik wil bij jullie wonen... dan kan Hij dat doen omdat Hij weet dat Jezus dát mogelijk maakt. En Hij wil dat doen... omdat Hij liefde is. **Hij wil niet dat we verloren gaan – Hij biedt ons verlossing aan.** Nu! In Jezus! Hij wil ons aannemen als zijn kinderen. Kind van God wordt je door in Jezus te geloven.

175

180 Van nature zijn we slaven van de duivel. En als je de duivel als vader hebt – dan ben je bezeten. Want de demonen hebben de duivel als vader. En als je luistert naar satan – loop je groot gevaar om je eeuwigheid met hem door te moeten brengen. En om te delen in de eeuwige straf die God hem geeft.

185 **Maar God biedt ons aan dat we kinderen van Hem mogen zijn. Door genade.** Want Gods toorn, Gods boosheid over ons luisteren naar de satan – vindt rust in de genade die Hij ons aanbiedt op grond van Jezus' werk. *“Reinig je geweten van dode werken, om de levende God te dienen.”* Want God vind rust in de verzoening – in Jezus Christus. Het komt toch goed met de schepping: er is eeuwige verlossing in Jezus voor een ieder die gelooft in Hem!

190 Maar niet alleen God vind rust in de verzoening. Ook wij vinden daar rust. In datzelfde volbrachte werk van Christus. ***“Jezus, Uw verzoenend sterven, is het rustpunt van mijn hart.”*** Nu hoef ik voor eeuwig niet te vrezen. Ik ben niet langer een slaaf van de zonde. Niet langer in de band van de dood. Maar ik mag 195 eeuwig leven met Christus. Verlost! Vrij! Dat is wat dat verzoendeksel ons leert.

Daarom is die Ark van het Verbond de plek van de meest intieme gemeenschap tussen God en ons. **Want God en mens hebben daar iets gemeenschappelijks: de Verzoening in de Heere Jezus. In Hem – rust God. In Hem – rusten ook wij.**

200 **Want Christus Jezus is niet alleen voor ons gestorven. Hij maakt ons ook Zijn erfenis over.** Dat we kinderen mogen zijn van de Vader. Hij heeft door Zijn gehoorzaamheid, verzoening en verlossing verdiend. *Daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je leert om met je volle* 205 **gewicht te steunen op het offer van de Heere Jezus, dan zul je zien dat de HEERE het Voorhangsel scheurde.** Dan mag je vrijmoedig tot Hem naderen – telkens weer – met een eerlijk en oprecht hart – je hoeft voor Hem niks achter te houden.

210 Je mag komen in volle zekerheid van het geloof – dat Hij doet wat Hij belooft. Omdat Hij ons hart reinigt van een slecht geweten en ons lichaam wast met zuiver water.

In Gods comfortzone binnengaan... (3)

Ex.36: 35 & Hebr.9: 9

215 Dat is wat de schrijver van de Hebreeënbrief schrijft: Hebr.4:16 *“Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.”*

220 Heb je dat geheim ontdekt? Op de troon van de Genade – daar troont de Almachtige. Is Hij uw Helper? Is Hij in Christus Jezus – jouw Vader? Christus is onze Verzoening. Hij is ons Verzoendeksel.

225 Daarom... Kom maar dichterbij. En wacht daar niet mee. De HEERE verlangt naar jou. Hij verlangt naar U. Hij opent Zijn wereld voor ons. Hij wil in Jezus Christus – Zijn Leven met u delen.

Hoe wonderlijk en heerlijk is dat?! Dat is pas Leven!

Amen