

Zondag 2 februari 2020*Morgendienst*

Gezang 460	vers 1 en 2	LvdK
Psalm 25	vers 2	OB
Psalm 25	vers 6	OB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Exodus 17 vers 8 t/m 16</i>	HSV
Psalm 141	vers 1 en 2	LvdK
<i>Schriftlezing</i>	<i>1 Timotheüs 6 vers 11 t/m 16</i>	HSV
Lied 42	'k Stel mijn vertrouwen	Opw
<i>Verkondiging</i>	<i>"Welkom in de strijd!"</i>	
Lied 124	Ik bouw op U	Opw
Lied 378	Ik wil jou...	Opw

Lied 42 'k Stel mijn vertrouwen Opw

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

Lied 124 Ik bouw op U Opw

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,)
ik bouw op U en ga in Uwe naam.)2x

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,)
ik bouw op U en ga in Uwe naam.)2x

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,)
in rust met U die mij hebt voortgeleid.)2x

Lied 378 Ik wil jou... Opw

Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

Ik zal blij zijn als jij blij bent
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Dan zal het volmaakte komen
als wij zingend voor Hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.

Middagdienst

Psalm 145	vers 1, 5 en 6	LvdK
Psalm 146	vers 3	OB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Esther 5</i>	HSV
Psalm 56	vers 5 en 6	OB
<i>Verkondiging</i>	<i>Jezus ga ons voor</i>	
Gezang 444	vers 1, 2, 3 en 4	LvdK
Psalm 149	vers 1	LvdK
Lied 413	Lichtstad met uw paarlen	ELB

Lied 413 Lichtstad met uw paarlen ELB

1. Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein.

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.
Refrein.

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.
Refrein.

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.
Refrein.