

 **Liturgie morgendienst** 3 maart 2019

Psalm 122	vers 1	OB
Lied 599	Kom tot de Vader	Opw
Psalm 32	vers 1 en 2	LvdK
<i>Schriftlezingen: Lukas 15, vers 1 t/m 3</i>		HSV
	<i>Lukas 15, vers 11 t/m 32</i>	HSV
Lied 426	Alzo lief had God de wereld	OTH'15
<i>Verkondiging</i>		
Gezang 455	vers 1 en 3	LvdK
Psalm 103	vers 1,3 en 5	LvdK

**OPW 599**

Nog voordat je bestond,  
kende Hij je naam.  
Hij zag je elk moment,  
en telde elke traan.  
Omdat Hij van je hield,  
Gaf Hij zijn eigen Zoon.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt

En wat je nu ook doet,  
Zijn liefde blijft bestaan  
Ook niets wat jij ooit deed  
verandert daar iets aan.  
Omdat Hij van je houdt,  
gaf Hij zijn eigen Zoon  
En nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,  
Kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend  
de liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt  
daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet  
Zijn liefde blijft bestaan  
want niets wat jij ooit deed  
verandert daar iets aan  
Omdat Hij van je houdt  
gaf Hij zijn eigen Zoon  
en nu is alles klaar wanneer jij komt

Kom tot de Vader,  
Kom zoals je bent  
Heel je hart, al je pijn  
is bij Hem bekend  
de liefde die Hij geeft,  
de woorden die Hij spreekt  
daarmee is alles klaar wanneer jij komt

De liefde die hij geeft,  
De woorden die hij spreekt.  
Hij wacht alleen nog maar  
totdat je komt.

**OTH'15 426**

1. Alzo lief had God de wereld,  
alzo lief had God de wereld,  
de wereld, de wereld,  
God had de wereld lief.

2. Dat Hij aan ons heeft gegeven,  
dat Hij aan ons heeft gegeven,  
gegeven, gegeven,  
zijn ééngelboren Zoon.

3. Opdat 'n ieglijk die gelooft,  
opdat 'n ieglijk die gelooft,  
een ieglijk, een ieglijk,  
het eeuw'ge leven heeft.

 **Liturgie middagdienst** 3 maart 2019

Lied 464	Wees stil...	Opw
Psalm 31	vers 15 en 17	OB
<i>Schriftlezingen: Jesaja 25, vers 6 t/m 12</i>		HSV
	<i>Lukas 14, vers 15 t/m 24</i>	HSV
Gezang 328	vers 1 en 2	LvdK
<i>Verkondiging</i>		
Psalm 68	vers 2 en 10	OB
Psalm 57	vers 5 en 6	LvdK
Gezang 293	vers 1 en 4	LvdK

**OPW 464**

Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.  
Aanbid Hem met eerbied en ontzag  
en kniel nu voor Hem neer;  
die zelf geen zonde kent  
en ons genade schenkt.  
Wees stil voor het aangezicht van God,  
want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.  
Wij staan nu op heilige grond,  
waar Hij verschijnt met vuur;  
een eeuwigdurend licht  
straalt van zijn aangezicht.  
Wees stil, want de heerlijkheid van God  
omgeeft ons in dit uur.

Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.  
De kracht van de God die vergeeft  
en ons genezing brengt;  
niets is onmogelijk  
voor wie gelooft in Hem.  
Wees stil, want de kracht van onze God  
daalt neer op dit moment.