



Psalm 111	vers 1	LvdK
Psalm 43	vers 3 en 4	OB
Psalm 37	vers 1	DNP
Schriftlezing	Openbaring 14 vers 1 t/m 13	HSV
Lied 86	Ik ben veilig in Jezus armen	Opw-K
Verkondiging	Zalig zijn... voor eeuwig!	
Psalm 89	vers 7 en 8	OB
Lied 413	Lichtstad met uw paarden...	ELB
Lied 818 (COLLECTE)	Op die dag	Opw
Gezang 416	Ga met God	LvdK'13

Psalm 37 – DNP

Wees niet jaloers op wie die in zonde leven.
Ze lijken op het gras, dat snel verdort.
De bloeitijd van wie kwaad doen, duurt maar even.
Bewoon het land dat je geschonken wordt.
Steun op de HEER, die jou geluk wil geven.
Gehoorzaam Hem, dan kom je niets tekort.

Opw-K 86 - Ik ben veilig in Jezus armen

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]

ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
net of er niemand meer is die me mist
dan mag ik weten dat Jezus er is

Refrein

als ik door andere soms word gepest
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest
dan ben ik blij dat ik Jezus ken
hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

Refrein

Jij bent veilig in Jezus armen
veilig ben jij bij hem
jij bent veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar jij zo veilig bent...

ELB 413 - Lichtstad met uw paarden poorten

1. Lichtstad met uw paarden poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

2. Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Refrein

3. Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Refrein

4. Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarden poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Refrein

Opw 818 – Op die dag

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Refrein:

Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

Refrein 2x

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
op die dag.

Refrein

En klinkt het overwinningslied.

Gezang 416 – Ga met God

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

 Liturgie middagdienst		25 november 2018
Psalm 97	vers 1 en 7	OB
Psalm 62	vers 1 en 4	LvdK
Schriftlezing	1 Korintiërs 15 vers 1 t/m 28	HSV
Gezang 217	vers 1 en 4	LvdK
Lezen	Zondag 5 t/m 7	HC
Verkondiging	Zondag 7	HC
Lied 311	vers 1 en 2	Opw
Lied 311	vers 3	Opw

Opw 311 – 'k Heb geloofd en daarom zing ik

'k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena.
Van ontferming en verlossing,
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht.
Lam Gods, dat de zonden wegneemt,
Lam van God, voor ons geslacht.

'k Heb geloofd in U, wie d'aarde
met haar doornen heeft gekroond,
maar die nu, gekroond met ere,
aan Gods rechterzijde troont.
U, aan wiens doorboorde voeten,
eenmaal in het gans heelal,
hier, daarboven en hieronder,
alle knie zich buigen zal.

Ja, 'k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik U ter eer,
's werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer!
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht,
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.