

Liturgie zondag 21 oktober 2018

Morgendienst

Gezang 434	vers 1 en 2	LvdK
Psalm 33	vers 1 en 2	DNP
Psalm 103	vers 5	LvdK
<i>Schriftlezing</i>	<i>Lukas 15: 11 t/m 24</i>	HSV
Lied 278	Laat de kind'ren	ELB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Rom. 8: 31 t/m 39</i>	HSV
<i>Verkondiging</i>	<i>Overtuigd van Gods liefde</i>	
Lied 392	Mijn Jezus	Opw
Gezang 434	vers 3 en 4	LvdK
Gezang 434	vers 5	LvdK

Psalm 33 vers 1 en 2 DNP

1. Juich, wie de HEER van harte eren;
laat horen dat je vrolijk bent.

Bewijs Hem eer, ga musiceren,
bespeel bezielde je instrument.

Zing bij de akkoorden
vreugdevolle woorden
met je hart en stem.
Maak unieke klanken
om de HEER te danken;
speel vol vuur voor Hem.

2. De HEER zal nooit zijn woorden breken;
het is betrouwbaar wat Hij zegt.
Zijn werken op de aarde spreken
van goedheid, liefde, trouw en recht.
Zijn bevel bepaalde
dat het zonlicht straalde.
Land en oceaan
heeft de HEER gescheiden.
Zeeën en getijden
zijn door Hem ontstaan.

Lied 278 ELB

Laat de kind'ren tot mij komen
Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.

Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.

Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.

Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Lied 392 OPW

Mijn Jezus, ik hou van U,
ik noem U mijn Vriend.
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
De grote Verlosser, mijn Redder bent U;
'k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

Mijn Jezus, ik hou van U,
want U hield van mij.
Toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.
Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;
'k Heb van U gehouden,
maar nooit zoveel als nu.

Middagdienst

Lied 520	Wees mijn verlangen	Opw
Psalm 43	vers 3 en 4	OB
<i>Schriftlezing</i>	<i>Psalm 56</i>	HSV
Psalm 42	vers 2 en 3	LvdK
Psalm 56	vers 4, 5 en 6	OB
Psalm 57	vers 5 en 6	LvdK
Gezang 392	vers 4 en 5	LvdK

Lied 520 OPW

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart
Leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.

Geeft mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.
Wees als een burcht Als een toren van kracht,
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,

Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.
Hemelse Koning, die het kwaad overwon,
Als ik daar kom in het licht van Uw zon,
Stralend van vreugde,
Getooid als een bruid
Gaaf mijn verlangen Nog meer naar U uit