

Opwekking-kinderen 86
Ik ben veilig in Jezus armen

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]

ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet
is het soms net alsof niemand me ziet
net of er niemand meer is die me mist
dan mag ik weten dat Jezus er is

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]

als ik door andere soms word gepest
zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest
dan ben ik blij dat ik Jezus ken
hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

Refrein:

Ik ben veilig in Jezus armen
veilig ben ik bij hem
ik ben veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar ik zo veilig ben [2]

Jij bent veilig in Jezus armen
veilig ben jij bij hem
jij bent veilig in Jezus armen
er is nergens een plek
waar jij zo veilig bent...

Johannes de Heer 886
Hoe groot zijt Gij

O God als oog en oor 't aanbidd' lijk 'wonder
vernemen van Uw werken zonder tal,
Der sterrenpracht, het dreunen van de donder.
Uw kracht en heerlijkheid in gans 't heelal.
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk, hoe God Zijn Zoon niet spaarde,
Maar Hem deed sterven, dan is 't mij te groot!
Hoe 's Hemels Koning stierf voor mij op aarde,
Mijn zonde boette door Zijn bitt're dood
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.

Waar 'k mij met Christus mag gestorven weten
en leef door Hem, nu door geen vrees benard.
Nu d' Overwinnaar op de troon gezeten
ook troont in mijn, door Hem gereinigd hart.
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.

En als Hem straks één juichtoon zal begroeten,
Als Hij mij thuishaalt, welk een heerlijkheid!
Dan werp ik mij aanbiddend aan Uw voeten,
En roep het allen toe, hoe groot Gij zijt!
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, mijn Heer, mijn Heil:
Hoe groot zijt Gij. Hoe groot zijt Gij.

Opwekking 429

God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

-Refrein-

Johannes de Heer 569

1 Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij; ga stap voor stap mij voor;
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.

2 Want aan uw hand dwaal 'k nimmer van de weg,
wees Gij mijn gids.
't Zij door moeras of wel langs struik en heg,
wees Gij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht straalt van uw aangezicht,
'k houd daarom steeds mijn oog op U gericht.