

 Liturgie morgendienst		25 juni 2017
Gezang 457	vers 1, 2, 3 en 4	LvdK
Psalm 111	vers 1 en 6	OB
Psalm 86	vers 6	OB
Gezang 340b	Geloofsbelijdenis	LvdK ¹³
Psalm 134	vers 1 en 3	OB
Gezang 474	vers 1, 2 en 3	LvdK
Schriftlezing	<i>Exodus 28, vers 1 t/m 5</i>	HSV
	<i>Exodus 28, vers 36 t/m 38</i>	HSV
	<i>1 Petrus 2, vers 1 t/m 10</i>	HSV
Verkondiging	<i>De heiligheid van de HEERE</i>	
Lied 124	Ik bouw op U	Opw
Lied 369 (COLLECTE)	Door Uw genade Vader	Opw
Psalm 135	vers 1 en 3	LvdK

 Liturgie middagdienst		25 juni 2017
Psalm 65	vers 1 en 2	LvdK
Psalm 93	vers 1, 2, 3 en 4	OB
Schriftlezing	<i>Openbaring 5</i>	HSV
Psalm 42	vers 2 en 5	OB
Verkondiging	<i>Het staat in de hemel geschreven</i>	
Gezang 291	vers 1 en 2	LvdK
Gezang 293	vers 1 en 4	LvdK
Lied 33	Daar ruist langs de wolken	JdH

Opw 124 – Ik bouw op U

Ik bouw op U
 mijn schild en mijn verlosser
 niet eenzaam ga ik op de vijand aan
 sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
 ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
 en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
 toch rijst in mij een lied van overwinning
 ik bouw op U en ga in uwe naam -2x-

Ik bouw op u
 mijn schild en mijn verlosser
 Gij voert de strijd, de huld' is u gewijd
 In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
 in rust met u die mij hebt voortgeleid. -2x-

Opw 369 – Door uw genade vader

Door Uw genade, Vader,
 mogen wij hier binnengaan.
 Niet door rechtvaardige daden,
 maar door het bloed van het Lam.

U roept ons in Uw nabijheid
 en dankzij Uw Zoon.
 Dankzij het bloed dat ons vrijpleit,
 komen wij voor Uw troon.

Nooit konden wij zonder zonde
 voor u staan.
 Maar in Uw Zoon zijn wij schoon.
 Door het bloed van het Lam.

Door Uw genade, Vader,
 Mogen wij het binnengaan.
 Niet door rechtvaardige daden,
 Maar door het bloed van het Lam.

JdH 133 – Daar ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
 die hemel en aarde verenigt te zaam,
 Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
 Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
 Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
 Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn
 lied!

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
 want Hij kwam om zalig te maken op aard;
 zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
 genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
 Kent gij, kent gij, die Jezus niet,
 die om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof
 en d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
 O mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan,
 dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
 Jezus, Jezus, Uw naam zij d' eer,
 want Gij zijt der mensen en engelen Heer!