

Liederenblad zondag 20 november 2016 morgendienst

Gezang 174 vers 1 en 2 (Hervormde Bundel)

1. Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schouw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

2. Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Lied 459 (Evangelisch Liedbundel)

Lees je bijbel, bid elke dag,
bid elke dag, bid elke dag.
Lees je bijbel, bid elke dag dat je groeien mag.
Dat je groeien mag, dat je groeien mag.
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

Read your bible, pray every day,
pray every day, pray every day.
Read your bible, pray every day, if you want to
grow.
If you want to grow, if you want to grow.
Read your bible, pray every day, if you want to
grow.

Читай Библию всегда молись,
всегда молись, всегда молись.
Читай Библию всегда молись,
чтобы вырасти,
чтобы вырасти, чтобы вырасти.
Читай Библию всегда молись,
чтобы вырасти.

Tsjíetaj Bíebliejoe, fsègdá malies',
fsègdá malies', fsègdá malies'.
Tsjíetaj Bíebliejoe, fsègdá malies',
sjtòbi wirastie,
sjtòbi wirastie, sjtòbi wirastie.
Tsjíetaj Bíebliejoe, fsègdá malies',
sjtòbi wirastie.

Opwekking 17

Ja, God is goed,
ja, God is goed,
ja, God is goed,
God is goed voor mij.

God heeft mij lief,
God heeft mij lief,
God heeft mij lief,
ja, God heeft mij lief.

Да, Бог хорош,
да, Бог хорош;
да, Бог хорош,
Он хорош для нас.

Dá, Bog charòsj,
dá, Bog charòsj,
dá, Bog charòsj,
On charòsj dlja nas.

Он любит нас,
Он любит нас;
Он любит нас,
да, Он любит нас.

On ljoebiet nas,
On ljoebiet nas,
On ljoebiet nas,
da, on ljoebiet nas.

Liederenblad zondag 20 november 2016 middagdienst

Psalm 43 vers 3 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming)

3. Leid mij uw hoge woning binnen.
Dan is de tijd van strijd voorbij.
Als U mij zo laat overwinnen,
dan kan mijn hart opnieuw beginnen.
Dan zal ik zingen, vrij en blij:
U bent er ook voor mij.

4. Ziel, waarom ben je neergebogen?
Waarom onrustig, vol verdriet?
Houd Gods betrouwbaarheid voor ogen.
Je zult Hem zeker weer verhogen.
Hij ziet je, Hij vergeet je niet:
zing een verlossingslied.

Lied 270 vers 5 en 6 (Zingende Gezegend)

5. Begeef u niet op eigen wegen;
die lopen dood in een ravijn,
maar laat zijn zorg u tot een zegen,
zijn woord de weg ten leven zijn.

6. Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.