

# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35



Ex.25: 8

*“En zij moeten  
voor Mij een  
heiligdom maken,  
zodat Ik in hun  
midden kan  
wonen”*



# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35



Heilige der Heiligen

het Heilige

de Voorhof

# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

In het Heilige der Heiligen / Allerheiligste:

- de Deur
- de Ark van het Verbond
- Christus ons  
verzoendeksel

Hun betekenis voor ons leven

---

## in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

### de Deur:

*“Daarna maakte men een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en dubbeldraads fijn (wit) linnen; als werk van een kunstenaar maakte men het, met cherubs erop.”*

---

## in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

- *wit* = *heiligheid, rein, zuiver*
- *blauwpurper* = *hemel blauw*
- *scharlakenrood* = *kleur van het bloed van de mens*
- *Roodpurper* = *kleur van de koningsmantel*
- *gouden engelen* = *Wachters*  
*Gen.3:24*

**toegang =  
overgave aan Christus**





# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

## de Ark van het Verbond

- functie = 1x / jr. verzoening voor onze zonden
- doel = vergeving
- plaats = binnen het Allerheiligste

de Ark =

**Genade-Troon**

- **contact met God**



# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

## de Ark van het Verbond

- kist = van buiten en van binnen = goud
- deksel = verzoendeksel + cherubs
- wet = in steen gebeiteld,  
Gods Verbond is  
onder het  
verzoendeksel



# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

**de Ark van het Verbond**

Hoe is Uw Naam? Ex.3: 14 “Ik ben die Ik ben”.

**de Ark =**

**Genade-Troon**

➤ **contact met God**





# in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35

## de Ark van het Verbond

Ex.33: 19b “Ik zal genadig zijn voor wie Ik genadig zal zijn, en Ik zal Mij ontfermen over wie Ik Mij ontfermen zal.”

de Ark =

**Genade-Troon**

➤ **contact met God**



## in Gods *comfortzone* binnengaan (3)

---

Ex.36: 35



Hebr.4:16

*“Laten wij daarom  
vrijmoedig  
naderen tot de  
troon van Gods  
genade, om  
barmhartigheid  
en genade te  
vinden en zo  
hulp te krijgen  
op de juiste tijd.”*

---