

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18



Ex.25: 8

*“En zij moeten
voor Mij een
heiligdom maken,
zodat Ik in hun
midden kan
wonen”*

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18



Heilige der Heiligen
het Heilige
de Voorhof

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

In de Voorhof (l x b = 50 m x 25 m x 50 m x 25 m)

(2½m hoog) (1250m² oppervlak)

de Deur (breed 10 m x hoog 2½ m)

het Altaar (l x b x h = 2½ m x 2½ m x 1½ m)

het Wasvat

in Gods comfortzone binnengaan (1)

Ex.38: 18

“Het gordijn voor de poort van de voorhof bestond uit borduurwerk, van blauwpurperen, roodpurperen en scharlakenrode wol en van dubbeldraads fijn (wit) linnen. Het was twintig el lang; de hoogte – over de hele breedte – was vijf el, overeenkomend met de kleden voor de voorhof.”

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

- *wit* = *heiligheid, rein, zuiver*
- *blauwpurper* = *hemel blauw*
- *scharlakenrood* = *kleur van het bloed van de mens*
- *roodpurper* = *kleur van de koningsmantel*

**toegang =
overgave aan Christus**



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

- *wit* = *heiligheid, rein, zuiver, Licht*
- *blauwpurper* = *hemels blauw*
- *scharlakenrood* = *kleur van het bloed van de mens*
- *roodpurper* = *kleur van de koningsmantel*

**toegang =
overgave aan Christus**

Jh.10: 9 “*Jezus zegt: Ik ben de Deur. Als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden*”



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

het Altaar

- 5 offers = brand-, spijs-, vrede-, zond-, schuldoffer
- doel = vergeving
- plaats = binnen de voorhof, als eerste wat je ziet

**Altaar =
aanneming van Vergeving**



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

het Altaar

➤ doel = vergeving

Altaar - aanneming van Vergeving

Lev.4, 5 en 6:

7x staat er:

*“Zo zal de priester voor hem
verzoening van zijn zonden doen,
en het zal hem vergeven worden.”*

Lev.4: 26; 31; 35;

Lev.5: 10; 16; 18;

Lev.6: 7



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Altaar = aanneming van Vergeving

Gal.2: 20

“Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

[cf. Rom.6: 1-14]



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Altaar = aanneming van Vergeving

➤ 5 offers = brand-, spijs-, vrede-, zond-, schuldoffer

➤ doel = verggeving

➤ plaats = binnen de voorhof, als eerste wat je ziet

= **NIET** buiten

de voorhof

maar binnen in



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

het wasvat

- doel = Reiniging - anders doodstraf !!!
- Plaats = tussen de tabernakel en het altaar
- functie = Spiegel = ontdekken wie je bent

**Wasvat – wegdoen van
alle verkeerde dingen**



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Wasvat – wegdoen van alle verkeerde dingen

- doel = Reiniging - anders doodstraf !!!
- Plaats = tussen de tabernakel en het altaar
- functie = **Spiegel = ontdekken wie je bent**

cf. Joh.15: 3 *“U bent rein vanwege het Woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij en Ik in u.”*



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Wasvat – wegdoen van alle verkeerde dingen

- doel = Reiniging - anders doodstraf !!!
- Plaats = tussen de tabernakel en het altaar
- functie = **Spiegel = ontdekken wie je bent**

cf. Rom.8: 29 “...bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn...”



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Wasvat – wegdoen van alle verkeerde dingen

2Kor.3:18 *“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.*



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Wasvat – wegdoen van alle verkeerde dingen

cf. Efe.5: 26-27 “...om ons te heiligen en reinigen door het waterbad door het Woord...

Opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn”



in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Wasvat – heeft alles te maken met jezelf klaarmaken om de Heere Jezus te ontmoeten...

Ope.19: 6b-9

“Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden. Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.”

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18

Wasvat – heeft alles te maken met jezelf klaarmaken om de Heere Jezus te ontmoeten...

Ope.19: 6b-9 vv

“En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God.”

Wasvat – wegdoen van alle verkeerde dingen

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)

Ex.38: 18



Ex.25: 8

“En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen”

in Gods comfortzone binnengaan (1)



1Kor.6:19

*“Of weet u niet,
dat uw lichaam
een tempel is
van de Heilige
Geest,*

*Die in u is
en Die u van God
hebt ontvangen,
en dat u niet van
uzelf bent?”*

in Gods *comfortzone* binnengaan (1)



2Kor.6:16

“Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.”