

**GOD, EN GOD ALLEEN, IS DE VREUGDE VAN
ONS EEUWIG THUIS**

*U zult Mij zoeken en
Mij vinden, wanneer
U Mij zoekt met Uw
hele hart*



de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Ex.20:4-6: U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is.



de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Ex.20:4-6: U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen,

want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaders bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,

maar Die barmhartigheid doet aan duizenden [*geslachten*] van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.



de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Vraag 96: Wat eist God in het tweede gebod?

Antwoord: Dat wij God

op geen enkele wijze afbeelden

en op geen andere wijze vereren

dan Hij in zijn Woord bevolen heeft.

Wat is het 2e gebod? Dat God niet afgebeeld mag worden, maar gediend moet worden zoals Hij dat in het Woord onthult.



2Kon.18: 3-5a

Hizkia deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had.

Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan.

Hij vertrouwde op de HEERE, de God van Israël,



2Kon.18: 6 - 7

Want hij hield zich vast aan de HEERE; hij week er niet van af Hem na te volgen, en hij nam Zijn geboden in acht, die de HEERE Mozes geboden had.

De HEERE was met hem. Overal waarheen hij uittrok, handelde hij verstandig.



de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Vraag 97: Mag men dan in het geheel geen beelden maken?

Antwoord: God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden.

Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden, toch verbiedt God hun beeltenis te maken en te bezitten om die te vereren of om Hem daardoor te dienen.

Mag je geen beeld van God maken? Met beelden, van God of schepsels, kan en mag God niet geprezen worden



Vraag 98: Maar zou men de beelden in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden?

Antwoord: Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, die zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn Woord onderwezen wil hebben.

Beelden kunnen toch een wegwijzer en inspiratiebron zijn?

We moeten niet wijzer zijn dan God:

Hij wil door Zijn Woord tot ons spreken.

de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Weet wat je leest, wat je doet, wat je kijkt !

Handelingen 20: 29-31

Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen;

en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan.

Daarom: wees waakzaam,





Gebrek aan Bijbelkennis?

2Kor.11: 1-6 >> **accepteer geen ander Evangelie !**

“ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is.”

u bent heel tolerant ten opzichte van hen die een ander Evangelie prediken.



Gal.1: 1-9 >> **accepteer geen ander Evangelie!**

“er zijn sommigen die u in verwarring willen brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien”.

“zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een Evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.”



de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Voorbeeld: boek - W. Paul Young “de uitnodiging”

Young sluit naadloos aan bij ons gevoel van pijn wat er door allerlei omstandigheden in ons leven kan zijn.

Als hij dat gevoel heeft aangeboord, en wij meegaan in zijn uitnodiging – neemt hij ons mee in een proces waarbij hij alles wat je uit de Bijbel over God weet, ombuigt. Hij scheidt een nieuw beeld van God.

Techniek van opnieuw betekenis geven: de waarheid is niet de werkelijkheid die je ziet – maar je gevoel.¹²



de Uitnodiging

H.C. Zo.35 & 2Kon.18:6-7a

Een sympathieke gedachte: “Ik ben geen God die zonde straft. Zonde is op zichzelf al een straf. Het verslind je van binnenuit.”

De kernvraag: Young ontkent de ernst van de zonde; hij ontkent het lijden en sterven van Jezus in onze plaats; hij ontkent het bestaan van de hel.

De Bijbel leert: Er is alleen redding door Jezus Christus! Geloof in Hem en je zult zalig worden.



Daniël 7: 25

Werk van de antichrist:

“Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.

Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.”



Daniël 7: 26-27

De Wederkomst van Christus:

“26 Daarna zal het gerechtshof zitting houden: men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen.

27 Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste.”



Jesaja 63: 15 - 16

Kijk neer uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning.

Waar zijn Uw na-ijver en Uw machtige daden, Uw innerlijke bewogenheid en Uw barmhartigheid? Ze houden zich jegens mij in.

Toch bent U onze Vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. U, HEERE, bent onze Vader; onze Verlosser van oude tijden af is Uw Naam.