



God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

80

delen in Zijn lijden Zondag 29



Mis mist relaxedheid: Jezus volbr8 alles!

Hij hoeft niet meer geofferd te worden.

Ook is Hij niet in brood te aanbidden, maar
in de hemel.





God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

Hebr.9

delen in Zijn lijden Zondag 29

24 Want **Christus** is binnengegaan (...) in de hemel zelf, om nu **voor het aangezicht van God** te verschijnen **voor ons**,

25 en dat **niet om Zichzelf dikwijls te offeren**, (...)

26 Maar nu is Hij (...) **eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf.**

(...)

28 zo zal ook **Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen**, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid

God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

delen in Zijn lijden Zondag 29

80

Mis mist relaxedheid: Jezus volbr8 alles!

Hij hoeft niet meer geofferd te worden.

Ook is Hij niet in brood te aanbidden, maar in de hemel.





God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

delen in Zijn lijden Zondag 29

78

Brood en wijn worden niet het eigen lichaam en bloed van Christus;

maar zijn, net als bij Doop het water, Gods teken ervan.





God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

delen in Zijn lijden Zondag 29

79

Waarom noemt Christus het "Mijn Lichaam"?

Onze ziel wordt erdoor gevoed,

maar vooral:

door H.Geest hebben wij deel aan Zijn lichaam;

en Zijn lijden = voor ons.





God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

delen in Zijn lijden Zondag 29

1Kor.5: 7b

want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.





God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

delen in Zijn lijden Zondag 29

Joh.6: 35 & 40:

Jezus zei tegen hen: **Ik ben het Brood des levens;**
wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben,
en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

(..) dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.



God geeft een rantsoen voor onderweg (2)

delen in Zijn lijden Zondag 29

79

Waarom noemt Christus het "Mijn Lichaam"?

Onze ziel wordt erdoor gevoed,

maar vooral:

door H.Geest hebben wij deel aan Zijn lichaam;

en Zijn lijden = voor ons.

