

Een christen is trots in het Kruis van Jezus Christus

Galaten 6:14-15



„PAULUS, een Apostel van JEZUS CHRISTUS, door de wil van GOD, aan
de heiligen en gelovigen in CHRISTUS JEZUS ”



Een christen is trots in het Kruis van Jezus Christus

Galaten 6:14



Maar **ik zal mij** volstrekt niet **beroemen**
op iets anders dan **op het kruis van**
onze Heere Jezus Christus,

door Wie

de wereld voor mij gekruisigd is,

en ik voor de wereld.

Een christen is trots in het Kruis van Jezus Christus

Galaten 6:14



Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op
iets anders dan op het kruis van onze
Heere **Jezus Christus**,

door Wie

de wereld voor mij gekruisigd is,

en [door Wie]

ik voor de wereld [gekruisigd ben].

Een christen is trots in het Kruis van Jezus Christus

Galaten 6:15



Want **in Christus Jezus heeft** niet het besneden zijn enige **kracht**, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel ***dat we een nieuwe schepping zijn.***

Een christen is trots in het Kruis van Jezus Christus

Galaten 6:14-15



Gebed:

Heere Jezus – uw **liefde** zij in mij

Heere Jezus – uw **vreugde** zij in mij

Heere Jezus – uw **vrede** zij in mij

Heere Jezus – uw **geduld** zij in mij

Heere Jezus – uw **vriendelijkheid** zij in mij

Heere Jezus – uw **goedheid** zij in mij

Heere Jezus – uw **geloof** zij in mij

Heere Jezus – uw **zachtmoedigheid** zij in mij

Heere Jezus – uw **zelfbeheersing** zij in mij

