

Datum: 150516 – ochtend 9.30 uur

Plaats: Onstwedde

Datum: 150516 – ochtend 9.30 uur

Plaats: Onstwedde

Efe.6:11

Liturgie:

Zingen 0: Sela (Combo)

*Breng ons samen, één in Uw Naam*

welkom & mededelingen: ds

stil gebed

votum *Onze hulp is in de Naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft. Die eeuwig leeft. En Die nooit loslaat, het werk dat zijn hand begon te doen. Amen.*

Groot *Genade zij u en jou en vrede van God onze Vader, door onze Here Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest, de Drieënige God. Amen*

Zingen 1: Sela (Combo)

*Votum en Groot*

Zingen 2: L.57: 1, 2, 3 (JdH)

*Er komen stromen van zegen*

Gebed

Zingen 3: Opw.343 (Combo)

*Heilige Geest van God*

Zingen 4: OvK 31 (Combo)

*Door de kracht van de Heilige Geest*

1<sup>e</sup> Schriftlezing Efe. 6: 10 - 20

zingen: Gz. 477: 1, 2 (LvdK<sup>1973</sup>)

*Geest van hierboven*

*Aansluitend aan de preek zingen we zonder nadere aankondiging:*

verkondiging **Hd.2: 3-4 & Ope.19: 7-8**

Thema: **De Bruid wordt gereedgemaakt!**

zingen **Ps. 111: 1, 5 (OB<sup>1773</sup>)**

*Looft Hallelujah looft de Heer!*

dankzegging & voorbeden

collecte tijdens de collecte zingen we:

**collectelied: Ps.116: 1, 7, 11**

*God heb ik lief*

slotlied **OTH 150 (Combo)**

*Heer U bent mijn leven*

zegen(bede)

*De HERE zij uw Bewaarder,*

*De HERE zij voor u – om u de weg te wijzen.*

*De HERE zij naast u – om u in Zijn armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar.*

*De HERE zij onder u – om u op te vangen, als u dreigt te vallen.*

*De HERE zij in u - om u te troosten als u verdrietig bent*

*De HERE zij om u heen – als een beschermende muur, tegen mensen die u kwetsen.*

*De HERE zij boven u – om u te zegenen.*

*Zo zegene u de drieënige God – Vader, Zoon en Heilige Geest – vandaag, morgen en tot in eeuwigheid*

*Amen*

slotlied **OvK 185 (Combo)**

*De Heere zegent jou*

Pinkster Uitrusting

JP Rozema

Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, gasten, luisteraars thuis,

### *Inleiding*

Hé, stel jij gaat kamperen. Wat neem je dan mee? Tent. Pannen. Slaapzak. Kleren. Tandborstel. Gasstelletje om op te koken? Bord? Mes, vork, lepel? Dat is wel handig. Hè?

Al die kampeerspullen bij elkaar. Hoe noem je die? Kampeeruitrusting.

Stel – jij bent soldaat. En je zit bij de *special forces*. Dat zijn die spannende troepen – die hele speciale missies uitvoeren. Wie zou daar wel bij willen zitten?

Dan heb je niet alleen een kampeeruitrusting – maar ook wapens – een hele wapenuitrusting. Dat moet allemaal mee. Zoveel als je kunt dragen en dan ook nog kunnen vechten. Dus dat tentje – dat wordt een heel kleintje. Want je moet je wel snel en handig kunnen verplaatsen. En niet al te veel opvallen.

Maar – jij wilde soldaat worden, hè? Weet je, dat als je in de Here Jezus gelooft, dat je dan eigenlijk al een soort van soldaat bent? Soldaat in het leger van de Heere Jezus.

En de Heilige Geest deelt aan elke soldaat een wapenrusting uit.

Oké. Nee, 't is geen gewone wapenrusting.

Maar Paulus laat aan de hand van een wapenrusting van een Romeinse soldaat, zien, wat wij nodig hebben.

Want we zitten allemaal midden in een strijd. Een geestelijke strijd. Niet tegen mensen (tegen vlees en bloed). Maar tegen de boze machten. De geestelijke machten van het kwaad. De wereldgeesten. Demonische machten die onder het bestuur van de duivel staan.

En die hebben heel veel invloed in de wereld waarin wij leven.

Want ongelovigen, mensen die de Here Jezus niet kennen, die zitten nog onder het bestuur, - dus onder de macht - van deze boze geesten.

En die boze machten zullen – via de ongelovigen – proberen om jou te verleiden. Zodra je liefde voor de Here Jezus verslapt – proberen ze u en jou in hun macht te trekken.

En Paulus roept ons op: wees sterk in de Heere. Niet voor eventjes. Maar het is een blijvende opdracht. Die alles te maken heeft met de Overwinning, die de Here Jezus voor jou heeft behaald.

Kijk – Jezus Christus is Overwinnaar. Hij is boven al deze machten geplaatst. Daarom hoef je als christen ook niet bang te zijn voor deze machten. Want zolang je door het geloof verbonden bent met de Here Jezus – deel je in de kracht waardoor ook Christus uit de dood werd opgewekt. Dan deel je in de overwinning.

Die kracht moet je dus blijven zoeken. En die kracht – dat is de kracht van de Heilige Geest. Daarom gaat het hier ook over de Pinkster Uitrusting – de wapenrusting van de Heilige Geest. Door het geloof – blijf je staande. Want de Heilige Geest help je om staande te blijven.

Maar, als jouw relatie met de Here Jezus hapert – dan loopt je leven gevaar. Dan ben je als een soldaat die zonder wapenrusting of met een halve wapenrusting op het slagveld staat. Dan wordt je zomaar krijgsgevangen genomen.

Daarom is het zo belangrijk: Wie vult jou? De Heilige Geest – of je eigen geest. De Heilige Geest stuurt ons niet met lege handen in de strijd. We krijgen allemaal, zijn wapenrusting mee.

Kijk, als die special forces op pad gaan – dan hebben ze ook allemaal een eigen wapenrusting. Niemand wordt met lege handen op pad gestuurd. Dat zou immers niet kunnen? Stel nou – je raakt met je groep in een vuurgevecht.

En iedereen heeft wapens – maar jij niet. Dan moet je dekking zoeken. Je kunt wat roepen en schreeuwen tegen je makkers: let op. Kijk daar. Schiet nou toch. Maar je bent zelf een gemakkelijke schietschijf. Zonder verweer. Voordat je het weet – is het met je gedaan.

We zitten allemaal in die geestelijke strijd. Daarom zeggen we ook – als iemand belijdenis doet: ‘welkom in de strijd’... Want als je uitkomt voor je geloof – dan schuif je een stukje op in de strijd.

Zolang je die stap nog niet hebt gedaan – strijden je ouders met je mee. Zij springen voor je in de bres. Waarschuwen je. Houden je weg bij dingen waarvan zij weten dat het jouw band met de Here Jezus in gevaar brengt.

Maar we zitten allemaal in die geestelijke strijd. Daarom krijg je allemaal een geestelijke wapenrusting van de Heilige Geest. Want Hij is de Gezagvoerder. Hij is de aanvoerder.

En Hij zegt: trek de hele wapenrusting aan (vs.11 en 13: 2x!). Laat niks achterwege. Je hebt het allemaal nodig. Eens kijken, vs.14:

### **1. Je middel omgord met de waarheid.**

Mensen droegen in de tijd van Paulus een lange mantel. Soldaten ook. Want die lange mantel was heel praktisch. Die gebruikte je ook als een soort van deken. Of slaapzak. Je kon je er in wikkelen om te slapen.

Maar je snapt wel – met een lange mantel tot op de grond – kun je niet zo gemakkelijk rennen of bewegen. Dus hadden ze een gordel om hun middel, en dan trok je de mantel omhoog tot op je knieën. En wat je dan over had, dat hing over die gordel heen.

Je kunt het vergelijken met een riem in je broek. Soldaten noemen dat een 'koppel'. Je moet je koppel om. Want anders zakt je broek af tijdens het vechten.

Die koppel – die gordel – dat is: de waarheid. Waarheid dat is eerlijkheid en oprechtheid tegenover mede-gelovigen en tegenover andere mensen. Waarheid is dat je trouw bent aan de Heere Jezus. Dat je er eerlijk voor uit komt. Die waarheid – moet een deel van je leven zijn geworden. Dat je leeft met Jezus.

### **2. Bekleed je met de borstharnas van de gerechtigheid.**

Een borstharnas – dat is een soort pantser. Dat beschermt je bovenlichaam. Je longen en je hart. In onze tijd zou Paulus een kogelwerend vest genoemd hebben.

Gerechtigheid rond je bovenlichaam. Rond je hart. Waar gaat het dan om? Dat heeft alles te maken met wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan.

De Here Jezus heeft onze straf gedragen. Hij is gehoorzaam geweest aan God de Vader. Dáár gaat het hier om. Dat is gerechtigheid. En – door het geloof in de Here Jezus – kijkt God naar jou – alsof jij het zelf had gedaan.

De gerechtigheid, die de Here Jezus heeft verdiend – daar wordt jij mee bekleed. Als met een kogelwerend vest. Een pantser rond je hart. Om je hart te beschermen tegen het kwaad.

Wat moest je aan je voeten doen?

### **3. De bereidheid van het Evangelie van de vrede.**

Goed schoeisel. Als je kijkt naar de laarzen van de 'special forces' van vandaag – dat zijn geen schoenen die met een half jaartje versleten zijn. Stel je voor zeg. Je zult op missie zijn – en je schoenen gaan kapot. Hoe kom je dan aan nieuwe? Je kunt niet even terug. Je kunt ze ook niet even laten droppen met een vliegtuig. Die schoenen die moeten echt jaren meegaan. Ondanks intensief gebruik.

Kijk – de aanvallen van de boze zijn er op gericht dat de Blijde Boodschap van de Here Jezus aan zo min mogelijk mensen bekend wordt gemaakt. De boze wil niet dat mensen gered worden. Die wil niet dat er over de Here Jezus verteld wordt.

Maar als jij met jouw voeten bereid bent om overal te laten zien wie Jezus is – dan is het Evangelie niet te stoppen.

Als je de wil hebt om een ander bekend te maken met Jezus – dan ben je niet te stoppen. Dat is wat Paulus hier noemt – de bereidheid van het Evangelie aan je voeten.

### **4. Het schild van het geloof**

Een Romeins soldaat had een schild wat bijna net zo hoog was als hijzelf. Hij kon er helemaal achter schuilen. Dat schild bestond uit een paar dunne platen taai hout. Zeg maar een soort dikke triplex. En dan was er aan de buitenkant een leren huid gespannen. En die kon je nat maken. Als de vijand dan met brandende pijlen op je schoot, dan was je veilig achter je schild.

Je ziet de ME tegenwoordig met van die grote glazen schilden. Daarmee kunnen ze zich beschermen tegen stenengooiers. Of molocow cocktails – brandbommen.

Dat schild – dat is eigenlijk de praktijk. Je gaat je geloof in praktijk brengen. Zoals de ME zich in een straatgevecht in stelling brengt. Met het schild tussen hen en de mensenmassa. Zo mag jij je geloof in stelling brengen.

Door vast te houden aan Jezus... Door gehoorzaam te zijn aan de wil van God – kun je de listen van de boze afweren. En dan blijf je staande.

Wat hebben we nog meer?

### **5. De helm van de zaligheid.**

Een helm op je hoofd. Dat hebben eigenlijk alle soldaten. Ook vandaag nog. Dat is toch vrij effectief om je hoofd te beschermen. Je ziet wel eens van die metalen helmen uit de WO-II – soms met sporen van kogels die er op zijn afgeketst.

Helm van de zaligheid – zaligheid – dat is Verlossing. Dat je verlost bent door de Here Jezus.

Aan de vorm van je helm kon je zien bij welk leger de soldaat hoorde. Duitsers hadden een ander model helm dan de Amerikanen of de Canadezen of de Polen.

Dan kun je in één oogopslag zien – die hoort bij ons. Niet schieten.

Of – die hoort niet bij ons – dat is de vijand.

De Helm van de verlossing – laat zien dat je bij Jezus hoort. En die zit op je hoofd. Gisteren hadden we het over dat de Heilige Geest je vanbinnen vernieuwt. Hij wil ook je denken vernieuwen. Dat je leert denken vanuit wat je geleerd hebt uit de Bijbel – om dat in praktijk te brengen.

Daar hoort ook kennis bij – dat je weet wat er staat.

Die helm – dat is dus een heel actief stukje bescherming van je leven met Jezus.

En dan de laatste – dat is de spannendste:

### **6. Het zwaard van de Geest – dat is Gods Woord**

Wel eens met een zwaard gevochten? Schermen op school. Met zo'n dun zwaard. Dan heb je trouwens ook een helm op hè – met zo'n gaasmasker.

Een zwaard. Tegenwoordig een shotgun of een mitrailleurgeweer. Een automatisch handwapen. Waar je vlot mee kunt schieten. In elke situatie. Bv. zo'n Russische Kalasnikow. Simpel. Betrouwbaar. Goedkoop. En wereldwijd verkocht. Dus je kunt er ook overal kogels voor krijgen. Een dodelijk ding. Maar, je moet er wel mee leren schieten voordat je het veld in gaat. Je moet goed weten hoe dat ding werkt. Net als een zwaard – daar moet je ook mee leren vechten.

Het zwaard wat de Heilige Geest je in handen geeft – dat is Gods Woord. De Bijbel. Daarmee kun je de verkeerde gedachten die de boze je influistert – weerstaan.

Er mee oefenen – leren vechten – dat doe je hier. Tijdens de dienst. En op catechisatie. En op club. Op kindernevendienst. Op de Bijbelstudie. Daar leer je omgaan met de Bijbel.

Want als je weet wat er staat – dan kun je de boze weerstaan.

Net zoals de Here Jezus – Toen Hij door de satan verzocht werd in de woestijn. Maak van deze stenen maar brood. Toen antwoordde Jezus hem met een tekst uit de Bijbel: we zullen niet alleen van brood leven –maar van het Woord dat God gesproken heeft.

De Heilige Geest wil je te binnen brengen - alles wat de Here Jezus ons heeft geleerd en voorgedaan. Hij wil ons daar aan herinneren als we het moeilijk hebben. Soms krijg je dan zomaar een tekst toegespeeld. Soms via een preek. Maar heel vaak, door zelf in de Bijbel te studeren.

Gistermorgen hadden we het erover dat de Kerk de Bruid is van de Here Jezus. Die bruid wordt klaar gemaakt voor de komst van de Here Jezus.

Maar die bruid is geen tandeloos en weerloos schepsel – Die bruid is door de Heilige Geest – de vriend van de bruidegom – tot de tanden toe bewapend. Om stand te houden – totdat de Bruidegom komt om haar te halen.

En de Heilige Geest laat de Kerk – u, jou en mij, niet alleen. Nee, Hij is ons gegeven om tot in eeuwigheid bij ons te blijven. Je staat er niet alleen voor. Op Hem kun je vertrouwen.

Amen